

# café Doodgewoon

*Raalte*

2 juni 2016

Wat als je kind  
ongeneeslijk  
ziek is?

**Café Doodgewoon**, dé ontmoetingsplek in Salland  
waar thema's over palliatieve zorg besproken worden

**Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.**

## café Doodgewoon

Thema 2 juni 2016

### **Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?**

Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van jonge gezinnen, die geconfronteerd worden met de onzekere toekomst van hun kind en de invloed hiervan op het gezin. Voor jou als ouder is het lastig om met je eigen proces en tegelijkertijd met dat van jouw kind om te gaan. Deze avond is bedoeld om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en mogelijke handreikingen te krijgen. Alle bezoekers krijgen het themaboekje 'Wat als je je kind verliest' gratis mee.

Gastspreker

### **Grietje van der Haar**

verpleegkundig specialist en docent kinderpalliatieve zorg. Zij heeft veel ervaring met het ondersteunen van gezinnen.

### **Gratis toegang**

**Inloop** 19.00 uur met koffie en thee

### **Programma**

19.30 - 21.00 uur

### **Nazit**

21.00 - 21.30 uur

### **Kulturhus**

Passage 1

Raalte

Café Doodgewoon is een initiatief van het Palliatief Netwerk Salland en Stichting de Cirkel. Team LEF ondersteunt ons financieel. De Parabool stelt de ruimte en de koffie gratis ter beschikking.

### **Meer informatie**

[www.pnsalland.nl](http://www.pnsalland.nl)

T 06 - 22 187 443

**2016** volgende café  
**8 september**  
Wat als je vader of moeder ongeneeslijk ziek is?



**Palliatief Netwerk  
Salland**